

## **Kapitel 8** *Kan man være helt sikker i religiøse spørgsmål?*

Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.

Wilhelm Busch siger: ”*Kan du sige, at du er helt sikker på, at din skyld er taget væk, og at Jesus har betalt for dig?*” (side 167). – #Hvad vil I svare? – Håber vi, tror vi eller ved vi at vores skyld er taget og vores tro er sand? Hvad er forskellen?

#Overvej hver især om I kan sige: ”*At to og to er fire, det ved jeg, men at vi er blevet Guds børn, det ved vi endnu mere sikkert!*” (side 172). – Hvis ikke vi kan sige det, hvordan kan vi så komme til det?

#Følg Wilhelm Buschs råd: ”*Bed Gud om vished! Begynd at læse regelmæssigt i Bibelen, brug et kvarter hver dag!*” (side 179). – Hjælp og støt eventuelt hinanden til at sætte nogle mål, som kan hjælpe jer til denne vished.

Tal om perspektiverne i jeres liv. Prioriterer I sikkerhed i jeres økonomi højere end sikkerhed for jeres frelse? #Hvordan ses prioriteringen i jeres hverdag?

Hvad er forskellen på at hedde Skrædder og være skrædder – hedde Kristen og være kristen? Hvad vil det sige at have en bibelsk kristendom jf. side 177-78, og hvad indebærer denne? – #Har I det?

Hvad vil det sige at komme til trosvished igennem samvittigheden og ikke igennem forstanden (jf. side 179)?

Hvad vil I gøre, hvis der var 6000 mennesker i din by eller dit lokalområde som sagde: ”*Kom, vi går. Det er jo uforskammet, det han siger!*” (jf. side 183) – og du så fik ”tilbuddet” af Jesus: ”*I må også gå, hvis I vil! I må gå fortabt. I må være gudløse. I må gå til Helvede! Som I vil!*” – Hvad ville I gøre og svare?

#”*Ser du, den, som kan sige det: ‘Jeg er Jesu ejendom. Han har købt mig fra synden, døden og Helvede gennem sit blod. Det ved jeg!’ – han er en kristen.*” (side 176) – Kan du af hjertet sige det?