

Kapitel 7 *At leve livet – med skyld og forsømmelser*

Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.

Hvordan kan man se, at mange mennesker er fortvivlede i dag? Hvor kommer denne fortvivlelse fra? Hvordan flygter mennesker fra fortvivlelsen? – Hvilken hjælp peger Wilhelm Busch på?
#Dersom du kender til denne ubeskrivelige fortvivlelse helt inde i din dybe ”sump”, hvor søger du så hjælp mod fortvivlelsen?

Har I stået i situationer i jeres liv, hvor I burde have handlet, men lod være? – Hvordan har I siden behandlet forsømmelserne og den skyld, det skabte?

Jesus bruger nogle banale billeder i Bibelen på, at synden er tilgivet og betalt – fx billedet med en kautionist eller en herre, der løskøber en slave. På trods af at disse billeder er lette at forstå, kan tilgivelsen for synder være svær at tage imod og forstå. Hvorfor?

”Det (naturen) er smukt, men om mine synder er (mig) forladt, og hvordan jeg får et nyt hjerte, og om Gud er mig nådig, det kan skoven ikke fortælle mig. Det siger Gud kun gennem Bibelen.” (side 162). Hvorfor er det så vigtigt, at vi læser i BIBELLEN frem for at finde Gud andre steder som fx i naturen?

På side 164 siger Wilhelm Busch: *”Han (Jesus) taler til dig gennem Bibelen! Og søg fællesskab med andre, der vil gå den samme vej!”* – Hvorfor er det vigtigt at komme i et fællesskab med andre, som også har erfaringer med Jesus?
#Kommer du i sådan et fællesskab?

#Overvej om du kan læse om tilgivelsen, sidde og nikke ja, til det, som Wilhelm Busch skriver, og alligevel have uopgjorte synder?