

Kapitel 3 *Det gælder livet!*

Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.

Wilhelm Busch taler om, hvordan vi forsøger at fortrænge døden som en realitet. Vi fylder vores liv med alle mulige ting, for at undgå tanken om døden. – Tænker I nogen sinde på, at du kan forulykke i aften kl. 22.00? – Tal om, hvilket perspektiv døden sætter livet i.

På side 55 citerer Wilhelm Busch fra Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 13-14: *"Bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!"* – og han siger så efterfølgende: *"Det er ikke nok, at man lægger planer for sit liv frem til graven. Man må også spørge: Hvad kommer efter døden?"* – Hvilke svar gives der i dag på det spørgsmål? – Og hvor søger I svar på spørgsmålet?

På side 61 fortæller Wilhelm Busch om Giinter, som sagde: *"Og skulle der være noget i mit liv, som ikke er rigtigt, og skulle der være en Gud, så vil jeg som en ærlig mand svare for det hos Gud. Men jeg behøver ingen sydebuk i Jesus, som dør for mig."*

Giinter peger på to mulige svar i mødet med Gud. Hvilke?

Wilhelm Busch mener at millioner af mennesker svarer ligesom Giinter. Er I enige med ham?

Hvad tænker I, skal man ignorere Bibelens tale om helvede og i stedet for lade mennesker sidde på "en tikkende bombe", jf. side 62-63?

I afsnittet *"{2}Livet reddes"* beskriver Wilhelm Busch, hvordan man undgår livsfaren ved at "gå ind i arken". – Hvad menes der med det? – Hvorfor er det så svært?

Lærerinden fra Berlin havde ikke haft noget liv, før hun kom til tro på Jesus, jf. side 69. *"Før var jeg død."* – Hvad mener hun, og er I enige i hendes påstand?

Hvad vil I svare på Wilhelm Busch's spørgsmål på side 71: *"Sig mig: Hvad mere skal Gud gøre for dig, end det, at han lod sin Søn dø, for at du skulle have livet?!"* – hvad mere skal Gud gøre, for at vise, at Han elsker dig?

På side 72-73 beskrives et billede af to mænds vandring gennem livet; og Wilhelm Busch skriver: *"Det er trøstesløst ikke at have noget mål!"* – Hvilken forskel gør det, om man har et mål for livet eller ej? – #Overvej hver for sig, hvad der er dit mål?

Dersom man ønsker at fastholde Livet i Jesus, og i evighed være reddet fra Guds dom, hvordan gør man så det? – Kom med konkrete eksempler på ting, vi kan gøre for at holde fokus på målet.

#Wilhelm Busch anbefaler alle at finde et sted, hvor man kan være alene og sige: *"Herre Jesus! I Bibelen står der, at du er kommet fra Gud for at frelse syndere. Jeg er en synder. Jeg kan ikke love dig noget for fremtiden, for jeg har en dårlig karakter. Men jeg vil ikke i Helvede, hvis jeg bliver skudt i krigen (eller i morgen forulykker i et trafikuheld), og derfor, Herre Jesus, overgiver jeg mig til dig fra hovedet til fødderne. Gør med mig, hvad du vil!"* (Side 59-60).