

## Kapitel 2 *Hvorfor lever jeg?*

Tag en runde, hvor I deler nogle af de tanker eller spørgsmål, som kapitlet har skabt i jer.

*"Spørgsmålet om meningen med vores liv er utrolig vigtigt! Og det er særlig vigtigt, fordi vi kun har ét eneste liv!"* (side 35). Har I nogensinde tænkt igennem, hvad det betyder, at vi kun har ét liv? Overvej dette hver især og tal om overvejelserne.

På side 38 og frem nævnes forskellige "pligter", der tilsyneladende giver livet mening. Hvilke svar vil man kunne møde i dag på spørgsmålet: "Hvorfor lever jeg?" – "Hvad lever vi for?" Tal om, hvad der giver jeres liv mening og glæde!

Hvilken forskel gør det, om man kender meningen med livet eller ej?

På side 41 siger Wilhelm Busch, at det kun er Gud, som kan fortælle os, hvorfor vi lever. Hvorfor kan de andre nævnte personer – præsten, professoren, filosofen – ikke give svaret?

Bibelens svar lyder sådan: *"Gud har skabt os, for at vi skal være hans børn!"* (side 43). Hvilke perspektiver rummer det svar?

*#"Han har skabt dig, for at du skal være hans barn. Er du det?"* (side 43).

Hvorfor vil mange mennesker så gerne blive fri for Gud?

Når Wilhelm Busch på side 44 taler om, at de sidste 300 års tænkning har handlet om at blive fri fra Gud, hvad tænker han så på? – og hvordan kommer det til udtryk i dag?

Wilhelm Busch citerer fra Johannesevangeliet kapitel 1, vers 11, hvor der står: *"Han (Jesus) kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn."* – og så spørger han: *"Har du åbnet dit livs dør for Jesus?"* (side 48). – Tal om hvad det vil sige, at "åbne sit livs dør for Jesus".

*#Tag et øjeblik stilhed, hvor I hver især overvejer, om I har åbnet døren, eller om det er på tide at gøre det igen.*

Opsummer kort de svar kapitlet har givet på spørgsmålet: "Hvorfor lever jeg?"

*#Ønsker du at tage imod Jesus, kan du begynde med at bede bønnen på side 51: "Herre Jesus, mit liv er meningsløst uden dig. Kom til mig, som du kom til Maria Magdalene!"*